



Uitwaaien in Zeeland – Burgh Haamstede
Tendens-reis 23 – 30 augustus 2013





UITWAAIEN IN ZEELAND
VAN 23 TOT 31 AUGUSTUS 2013

LANDAL RESORT - BURGH HAAMSTEDE

DEELNEMERS:

- ❖ **Wim Blom**
- ❖ **Dineke Deurnink**
- ❖ **Peter Hoekemeijer**
- ❖ **Annie Giesen**
- ❖ **Alie Scheper**

BEGELEIDING:

- ❖ **Anny Feskens**
- ❖ **Eelko Bakker**
- ❖ **Heleen Holthuijsen**





VRIJDAG 23 AUGUSTUS - DAG 1



Dinie, Wim, Alie en Annie waren allemaal op tijd bij het kantoor van Tendens om te vertrekken naar Zeeland.

Nadat Heleen, Eelko en Anny nog wat spullen in de bus gezet hadden, werden we door familie van Wim uitgezwaaid. Peter kwam op eigen gelegenheid met Valys naar Haamstede.

Het was prachtig weer en het zonnetje scheen heerlijk. Iedereen had er zin in.



Rond de middag werd er lekker geluncht bij het Bastion-hotel in Brielle. Om ongeveer 14.15 uur kwamen we op de plaats van bestemming aan.

En aangezien we pas om 15.00 uur in onze villa terecht konden, hadden we tijd voor een "verplicht" terrasje. Met appeltaart en ijs was dit geen onoverkomelijk probleem.

In de villa werden de kamers verdeeld en even later arriveerde ook Peter. Eelko, Alie en Peter gingen samen boodschappen doen en brachten allerlei lekkere dingen mee.

Omdat we moe waren van de reis en van het uitpakken van de koffers werd er gemakkelijk 'gekookt': frites en snacks.



Later op de avond hebben we gezellig wat gedronken; Dineke genoot ontzettend van haar advocaat met slagroom.

Moe maar voldaan gingen we om 23.30 uur naar bed.



ZATERDAG 24 AUGUSTUS - DAG 2



We begonnen de dag met een superontbijt. Wim genoot van zijn croissantje en roggebrood, Peter van zijn hard broodje en croissantje, Alie van haar zachte bruine bolletjes, Dineke van haar hard bolletje en croissantje en Annie van haar croissantje en zacht bruin bolletje. Eelko had iets bijzonders, namelijk een kaascroissant en een hard bruin bolletje, Anny een croissant en een wit hard bolletje en Heleen tenslotte een croissantje en een hard bruin bolletje.



Na het ontbijt gingen we naar het dorp om kaarten te kopen en tevens boodschappen te doen. Het regende pijpenstelen en Annie had geen paraplu meegenomen, maar wel een goede regenjas. Peter kocht een leuke paraplu omdat hij geen jas had meegenomen van thuis. Iedereen kocht leuke kaarten om te versturen.

Alie had ontdekt dat er in een winkeltje leuke tassen en horloges te koop waren. Hier hadden Dineke en Wim wel oren naar en de keuze was al snel gemaakt.



Daarna gingen we weer terug naar de villa. Eerst even lunchen en daarna werden de kaarten geschreven. Na dit harde werken hadden we wel weer zin in een terrasje...

Dus gingen we naar Haamstede en slaagden daar voor koffie en wat lekkers. Peter genoot van zijn alcoholvrij biertje.

Na terugkomst zorgde André van Duin voor vrolijkheid in huis.

Voor het diner werden we verrast met pizza's en spaghetti klaargemaakt door Eelko. Iedereen smulde hiervan.

Na het eten was er koffie en lekkere Bredase bonbons, gesponsord door Anny.

Alie begon daarna spontaan te zingen. Ze had een uitgebreid repertoire en iedereen zong gezellig mee.

Na een drankje en een toastje ging iedereen moe maar voldaan naar bed.



ZONDAG 25 AUGUSTUS - DAG 3



We werden deze dag wakker gemaakt door een heerlijk zonnetje. Na een lekker ontbijt hebben we een wandelingetje gemaakt in het Landal-park. Hier liet Wim zien dat hij heel goed zelf met de rolstoel kon rijden.

Na de lunch gingen we richting Middelburg waar we net op tijd waren voor een rondvaart door de grachten van Middelburg. Het was een hele belevenis om Wim aan boord te krijgen.

Wim overtrof zichzelf doordat hij op de boot enkele stukjes heeft gelopen. De gids tijdens deze rondvaart gaf overal tekst en uitleg. Bijzonder was wél dat we vaak moesten bukken om onder de bruggetjes door te varen.

Na de boottocht hebben we een wandelingetje door de stad gemaakt met aansluitend - hoe raden jullie het... - weer een terrasje. (We zijn namelijk mysterie-guest en bezoeken terrasjes in Zeeland en controleren vooral de kwaliteit van appeltaart - onze specialiteit.)



Verder wandelend kregen we van Eelko (onze Zeeland-kenner) uitleg over wat er allemaal voor moois te zien was. Er werden natuurlijk ook nog echte Zeeuwse boterbabbelaars gekocht.



Hierna volgde de sightseeing met de bus door Middelburg ook weer met Eelko als onze gids. Via een mooie route door het Zeeuwse land kwamen we bij restaurant Zeebinkie waar we lekker gegeten hebben.

Tijdens dit eten maakte Alie nog de opmerking dat Eelko nog wel wat opvoeding kon gebruiken.

Na dit lekkere eten zijn we te voet naar onze villa gegaan. Nog een kopje koffie of thee, wat napraten en daarna moe maar voldaan naar bed.

MAANDAG 26 AUGUSTUS - DAG 4

Na het ontbijt en enkele boodschappen was het weer tijd om te lunchen.

Deze middag was onze bestemming Domburg. Via een mooie route (dankzij onze deskundige chauffeur) bereikten we deze gezellige kustplaats. We boften want het was wekelijkse markt.





Alie schreef over deze dag het volgende:

We zijn vandaag om 13:00 uur naar Domburg gereden. We zijn ook naar het strand geweest wat ik erg leuk vond. Foto's gemaakt. Naar de markt geweest en iedereen kocht wat op de markt.

Ook zijn we het terras niet vergeten. Joen weer terug naar de markt. Elko en ik hebben een ijsje gegeten omdat we daar zin in hadden.

Fruit gekocht op de markt, eten klaargemaakt, gegeten en daarna heerlijk gedoucht. Zitten nu aan de koffie en heb ik een verslag gemaakt.

DINSDAG 27 AUGUSTUS - DAG 5

Ook vandaag was er weer een heerlijk zonnetje toen we wakker werden. Ontbeten, boodschappen gedaan, geluncht en daarna het grote strandgebeuren.

Via een leuke route kwamen we uiteindelijk bij het badstrand Domburg waar Heleen en Anny het aandurfdn om in het koude water te zwemmen.



Dineke breide op het strand. Alie was de enige die het aandurfdn om de golven te trotseren. Het was voor haar even wennen maar daarna had ze de smaak te pakken. Ze genoot van het water en het zachte zand over haar voeten. Samen met Heleen heeft ze een stukje langs het strand gelopen.

Wim, Peter en Annie keken hun ogen uit. Er was veel te zien op het strand. Op de vraag of Annie een leuke dag had gehad antwoordde ze: 'Ik heb veel zand gezien...'





Ook op deze dag mocht het terras niet ontbreken. In strandpaviljoen 'De Stenen Toko' ging een drankje er wel in. Hierna had Eelko weer een toeristische route voor ons in petto: via Westkapelle en Zoutelande weer naar Burgh Haamstede. Daar wachtte ons een heerlijke maaltijd.



Later op de avond koffie/thee, fruit, bonbons en als klap op de vuurpijl heerlijke toastjes met salades en roomkaas en ook een wijntje en een advocaatje ontbraken natuurlijk niet. Zo was ook dit weer een heerlijke dag.



WOENSDAG 28 AUGUSTUS - DAG 6

Deze dag werden we niet gewekt door een zonnetje, maar gelukkig was de temperatuur goed.

Omdat we een drukke dag voor de boeg hadden waren het ontbijt en de lunch iets vervroegd.



Om 12.30 uur stapten we in de bus om via Zierikzee en de Zeelandbrug naar de stoomtrein in Goes te gaan. Daar stond de conducteur al te wachten om ons naar de coupé te brengen die speciaal voor Tendens gereserveerd was.

De lift zorgde ervoor dat Wim en Dineke veilig de trein in konden.

Door het mooie Zeeuwse landschap tjoekte de stoomtrein naar Hoedekenskerke. Regelmatig klonk het specifieke geluid van de stoomtrein: het fluitsignaal.

Na een korte wandeling kwamen we bij het authentieke snoepwinkeltje, annex museum aan. Annie, Dineke en Alie hebben hier hun naam in het gastenboek gezet.



Op de terugweg naar de stoomtrein hebben we nog een mooie villa gezien, misschien een nieuw vakantieverblijf voor Tendens (dient nog wel opgeknapt te worden – niet door vrijwilligers overigens). Over de prijs valt nog te onderhandelen. Onze fotografe Heleen heeft er alvast een foto van gemaakt.

Na een lekker drankje zijn we weer met de stoomtrein richting Goes getuft.

DONDERDAG 29 AUGUSTUS DAG 7



Deze dag waren we al vroeg uit de veren, omdat we de hele dag naar Neeltje Jans gingen.

We genoten van de zeehondenshow. We maakten ook een rondrit met het parktreintje en daarna nog een schitterende rondvaart op de Oosterschelde.

We gingen met de zeeleeuw op de foto en bewonderden de haaien in het Bluer Reef aquarium.

In onze villa hadden we nog een gezellige, laatste avond.





Op het programma stond nog een klein tochtje naar de vuurtoren in Haamstede.

Om het (niet) af te leren pikten we nog een laatste terrasje van deze vakantie.

Als afsluiting van deze vakantie week hebben we nog genoten van een heerlijk diner en superlekker toetje in de 'Schouwse Hoeve'.



VRIJDAG 30 AUGUSTUS - DAG 8





Na ons laatste overheerlijke ontbijt hebben we de koffers gepakt. Er werd nog een laatste foto gemaakt met onze souveniertjes in de hand. Daarna gingen we met de bus van Willemsen en de Koning richting Arnhem.

Peter ging rechtstreeks met de Valys-taxi huiswaarts.

Onderweg hebben we nog gepicknickt en omstreeks 13.30 uur waren we weer terug in Arnhem.





